



Hervormde Gemeente Spannum Edens.

p/a R. Bakker, scriba

Sybrand Roordastrjitte 6

8843KN Spannum

=====

Beste leden van de Hervormde Gemeente Spannum - Edens

Spannum, 28 augustus 2022

Hierbij ontvangt u de kerkbrief van de kerkenraad Spannum-Edens voor de maanden september en oktober 2022.

Kerkdiensten.

Zondag 28 augustus 10.00 uur

Dienst in Edens.

Ds. J. Majoor.

Simmersjongen in de tuin bij Jan en Klaske Noordmans.

Medewerking van de Blazersgroep.

Graag een stoel meenemen.

Inloop met koffie om 9.30 uur.

Zondag 4 september 2022 om 11.00 uur.

Dienst in Spannum.

In de feesttent na het dorpsfeest.

Voorganger Ds. J. Zeldenrust

Met medewerking van de Blazersgroep.

Inloop met koffie om 10.30 uur.

Zondag 11 september 2022 om 9.30 uur.

Startzondag

Ds. K. van Marrum.

Met medewerking van de Blazersgroep en Bernewurk Bliid Boadskip

Dienst in Spannum in de pastorietuin. (Bij slecht weer in de kerk)

Na de dienst koffie en broodjes in het dorpshuis

Zondag 18 september 2022

Geen dienst.

Zondag 25 september 2022

Geen dienst

zondag 2 oktober 2022 om 11.00 uur.

Ds. Terlouw

Koffiedrinken om 10.30 uur.

Zondag 9 oktober 2022 om 19.30 uur.

Ik heb dorstdienst in Edens.

Alle(e)n naar Eden(s)

Ds. K. van Marrum

Zondag 16 oktober 2022 om 9.30 uur.

Dienst in Spannum

Ds. K. van Marrum.

Zondag 23 oktober 2022.

Geen dienst

Zondag 30 oktober 2022 om 9.30 uur.

Dienst in Edens

Ds. K. van Marrum.

Woensdag 2 november 2022 om 19.30 uur

Spannend-Spannum-Samenkomst.

Ds. K. van Marrum

Zondag 6 november 2022.

Geen dienst

Meditatie

Alfabet

Er was eens een Jood die voor de grote feestdagen naar de stad Jeruzalem kwam. Bidden kon hij niet, het enige wat hij geleerd had was het alfabet. Verder niets.

Toen de gemeente begon te zingen ging hij naar de heilige ark en sprak tot God: 'Ik kan niet lezen, want ik ben analfabeet. Tijd om te leren en studeren heb ik niet, want ik ben dag en nacht bezig droog brood te verdienen voor mijn arme familie. Maar U weet toch wat ik nodig heb. Ik zal nu de letters van het alfabet voor U opzeggen en ik vraag u om van deze letters de goede zinnen te vormen.'



Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Je wens zal vervuld worden. God wil niet het gebed. God wil het hart.'

Kijk, dat vind ik nu een verhaal om van te houden.

God maakt van alle letters die hij heeft gegeven het gebed dat wij niet kunnen bidden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bovenstaande doet je denken aan wat Paulus vertelt over de Heilige Geest die ons te hulp komt als wij niet weten wat we moeten bidden. Ook daarover vertelt dr. Jos Douma. Wat hij hierboven vertelt, komt uit de cursus "Zin in bidden. Deze cursus gaf hij in de afgelopen tijd in de vorm van 20 podcasts. Elke aflevering van een kleine acht minuten, knipt hij in drie delen: reflectie, praktijk, gebed. De cursus wil je nieuwe inspiratie geven voor je gebedsleven, zodat je zin in bidden krijgt, omdat bidden zin heeft. Enkele reacties op deze cursus waren:

"Ik vond het een fijne cursus. Mooi om op verschillende manieren naar gebed te kijken."

"Ik heb met plezier deze cursus gevolgd, zal hem nog meerdere keren lezen en beluisteren, omdat er zoveel was dat me raakte en aan het denken heeft gezet." Misschien is de cursus iets voor jou. Je kunt die eenvoudig vinden op de website "www.levenindekerk.nl" Daarnaast gebruiken we de afleveringen in de bijbelkring straks in februari.

Wel en Wee.

De volgende kerkleden en dorpsgenoten hebben een bloemengroet ontvangen:

1. Bij Rob Nota en Jellie Corbee is een dochter Marit geboren op 27 juli 2022 wonende aan de Felsumerleane.
2. Anne en Tietie Noordmans hebben hun 50 jarig huwelijk gevierd.
3. Alle geslaagden in ons dorp hebben een mooie roos gehad als



felicitatie voor het behalen van hun diploma.

4. Johannes Andela is vanwege corona in een ziekenhuis opgenomen geweest. Ook zijn vrouw Joke kreeg corona; wij wensen hun een goed herstel toe.
5. De familie W.Jorritsma is geconfronteerd met slechte berichten betreffende de gezondheid van Wybren. Wij wensen hun veel sterkte en kracht toe om deze berichtgeving te verwerken
6. Na een korte opname in het ziekenhuis vanwege een gebroken heup is Griet Gerlsma weer thuis.
7. Marten Leijenaar uit Edens moest ook korte tijd in het ziekenhuis verblijven.
8. Dastro Hoogendijk wonende aan de Laekwerterwei in Spannum moest eerst onderzoeken ondergaan betreffende epilepsie aanvallen. Daarna moest hij nader onderzocht worden vanwege hartfalen. Sterkte daarmee.

Voor geboorten, jubilea en succes met de studie, allemaal van harte gefeliciteerd en voor de zieken en gewonden een spoedig herstel toegewenst.

Verjaardagen....

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 29 aug. Mevr. T.Beuckens-Plantenga. | 97 jaar |
| 5 sept. Durk Dijkstra. | 75 jaar |
| 15 sept. Geartsje Harkema-de Vries. | 70 jaar |



Een hartelijke groet van ouderlingen Reinder Bakker en Rommy Jorritsma.

Aandacht voor het komende jaar.

Na de coronaperiode kunnen we nu weer echt samenkomen voor kerkelijke bijeenkomsten en onderstaand treft u alvast een aantal activiteiten aan die onze enthousiaste predikant dit jaar wil opzetten of wil voortzetten.

U krijgt daarover over enige tijd een boekwerkje toegezonden, dat we gezamenlijk maken met Winsum, maar hieronder willen we u alvast informeren over activiteiten die op stapel staan en binnenkort gaan starten.

Van harte aanbevolen om hieraan deel te nemen.

a) Bijbelkring met aandacht voor gebed

We gaan proberen een bijbelkring op te starten. Dat doen we in samenwerking met de Annatsjerke.

In een blokje van vier bijeenkomsten gaan we in twee groepen kijken naar een vorm van bijbellezen, mediteren, bidden en stil zijn die al eeuwenlang in kloosters beoefend wordt: Lectio Divina (goddelijke lezing). Deze vorm van bijbel lezen zou u er bij kunnen helpen dat uw geloofsleven zich verdiept. Ik zal materiaal gebruiken van dr. Jos Douma en dr. David G. Benner. Van harte aanbevolen.



Gaat u liever 's avonds naar een activiteit, dan kunt U aanschuiven op de dinsdagavond om half acht op 25 oktober in *Us Gebou* in Spannum, op 1 november in de Annatsjerke in Winsum, op 8 november in *Us Gebou* in Spannum en op 15 november in de Annatsjerke.

Komt de ochtend u beter uit, dan staat op de donderdagmorgen om half tien de koffie voor u klaar. Dat zal op 27 oktober in *Ús Gebou* in Spannum zijn, op 3 november in de Annatsjerke in Winsum; op 10 november in *Ús Gebou* in Spannum en op 17 november in de Annatsjerke in Winsum.

b) Open pastorie met koffie en wat er bij

In het nieuwe seizoen proberen we het gewoon weer. Op 13 oktober vanaf kwart voor tien staat de pastorie aan de Swachlumerleane 2 in Spannum open voor een bakje troost, koekje er bij, een praatje, een bemoediging, een schouderklopje, een lied etc. Voor wie? Voor wie zin heeft om te komen, maakt niet uit waar je woont of wie je bent. Je wordt uitgenodigd om iets mee te nemen waar voor jou een verhaal of een dierbare herinnering aan kleeft. Dan komt het gesprek als vanzelf los. Bij voldoende belangstelling plannen we diezelfde dag een volgende koffieochtend.

c) Open pastorie voor gesprek en wat er bij

Tsjongejonge, dit keer woon ik wel in een heel deftig huis. Dat deftige huis, dat zelfs "gesticht" werd in 1872, heet pastorie: huis van de pastor. En pastor betekent zoveel als herder. De pastor is in dienst van "de goede Herder". Deze zei dat zijn huis een huis van gebed is. Een pastorie kan daarom niet anders dan een huis van gebed zijn. Dat betekent dat de pastorie een huis is dat altijd open staat voor mensen die een pastoraal gesprek of woorden van gebed zoeken. U bent daar welkom. Even een telefoontje of een mailtje en de deur gaat voor u open (Klaas van Marrum, 06 33434557, vanmarrumklaas@gmail.com)

D) Ik-heb-dorst-samenkomsten

In dit voorjaar werd er in Workum een dag georganiseerd voor kleine gemeenten. Deze hebben namelijk te maken met krimp en zien hoe lastig het is om de kerkenraad te bemensen. Op die dag in Workum rolden er tien woorden uit de bus voor een kerk die toekomst heeft. De meeste daarvan hebben betrekking op het bestuurlijke terrein. Het



eerste woord zegt: "Een kerk die toekomst heeft, weet dat zij niet God bewaart, maar dat God haar bewaart". Een kerk die toekomst heeft, is daarom blij dat zij bestaat, zo luidt het tweede woord. En "een kerk die toekomst heeft, gelooft onbekommerd in God, vindt daar woorden voor, en bemoedigt daarmee anderen". Laten we dat nu eens proberen: onbekommerd in God geloven. Ik had het idee dat God mij naar Spannum en Iens wilde hebben. Ik meende ook dat ik me daarin vergist had. Toch kwam de uitnodiging opnieuw voorbij. Laat mij nu eens proberen onbekommerd te geloven! Wat heb ik nu in dat kleine Edens te zoeken?

Wat moet ik in Spannum? Laten we onbekommerd in God geloven! God heeft de kerk van Edens bewaard. En hoe! Vlakbij de kerk stond namelijk de dorpsput.



Toen steeds meer mensen de kerk bezochten, moest het gebouw vergroot worden. De put kwam daardoor binnen de muren van de kerk. De dorpelings hebben door de week elkaar ontmoet in de kerk als zij kwamen water putten. En tijdens de diensten ontvingen ze levend water in de ontmoeting met Christus. Zo gebeurde dat ook met de vrouw bij

de put. Johannes vertelt daarover in Johannes vier. Jezus had dorst. De vrouw ook. In de ontmoeting met Hem ontdekt zij dat alleen Hij haar levensdorst kan lessen. Er is één weg. Die ene weg ontdekt ze bij de put. Daarom: "Alle(e)n naar Eden(s)" naar de put. Tegelijkertijd is dat ook verdraaide spannend. De vrouw bij de put ontwijkt Jezus voortdurend. Maar Hij gaat het avontuur met haar aan. En zij met Hem. Daarin gaan we haar volgen in spannend Spannum.

Wat willen we doen? Samen onbekommerd in God geloven en op avontuur gaan in "Ik-heb-dorst-samenkomsten". Voor wie? Voor ieder die wil antwoorden op de vraag van Jezus: "Geef mij te drinken". En voor ieder die wil antwoorden op de roep van Jezus: "Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!" Hoe gaan we dat doen? Geen idee nog. Dat maakt het juist zo spannend. Maar, je kunt het avontuur van de ontmoeting toch niet van te voren al helemaal inkleuren. Dan haal je alle spanning er uit. Durf jij het avontuur aan in deze laagdrempelige "Ik-heb-dorst-samenkomsten"? Als ze in Iens worden gehouden, zullen het "Alle(e)n naar Eden(s)" samenkomsten zijn. Komen we in Spannum samen, dan gaat het om een "Spannend-Spannum-Samenkomst".

Omdat ik nog niet weet over het wat en hoe, beginnen we de eerste avond met iets van Johannes de Heer. Of hebt u liever Jezus de Heer? Kijk, daar gaan we al. Hoe vaak stellen we niet onze belangen, wensen, verlangens, meningen, zienswijzen op de voorgrond! Maar Jezus moest door Samaria gaan (Johannes 4:4). Jezus moet ook door Iens en Spannum gaan.

Zondag 9 oktober 2022 19.30 uur: Alle(e)n naar Eden(s)

Woensdag 2 november 2022, 19.30 uur: Spannend-Spannum-samenkomst

Zondag 18 december 2022, 19.30 uur: Alle(e)n naar Eden(s)

Woensdag 18 januari 2023, 19.30 uur Spannend-Spannum-samenkomst

Zondag 5 maart 2023 19.30 uur: Alle(e)n naar Eden(s)

Met vriendelijke groet

Kerkenraad Spannum -Edens.

